



17e jaargang
 Nummer 2
 April 2026
 Oplage 15.000 ex.
 www.damiaanhelmond.nl



2

Bisschop Bekkers



10

Start Actie Kerkbalans



11

Sluiting Goddelijke Voorzienigheidkerk



14

Fietsroute langs Brabantse Kloosters



Pasen is leven

Het is met Pasen zoals met veel andere feestdagen: we zijn vergeten wat we vieren en houden ons meer bezig met de commerciële geneugten zoals welke smaken paaseitjes of welke broodjes bij het ontbijt moeten. En dat terwijl Pasen de belangrijke feestdag is waarop we vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood.

Hoe zat het ook al weer?

Drie dagen na de begrafenis van Jezus gaan een paar vrouwen naar zijn graf, waar zij tot hun schrik een leeg graf aantreffen. Een engel zegt hen dat Jezus is opgestaan.

Als zij snappen wat er is gebeurd (dat wat Jezus hun heeft gezegd) gaan zij naar de mannen om te vertellen wat ze hebben gezien.

Wanneer is het Pasen

De datum van Pasen is ieder jaar anders. Dat komt omdat Pasen begint op de eerste zondag ná de eerste volle maan van de lente. Dat valt tussen 22 maart en 25 april. Dat maakt Pasen gelijk ook het feest van een nieuw begin omdat het samenvalt met de lente (of het begin ervan). In de lente komt de natuur weer tot leven, net alsof het leven helemaal opnieuw begint.

Paaseieren

Eieren horen tegenwoordig bij Pasen, zoals de dennenboom bij kerst. De traditie lijkt voort te komen uit de vastenperiode waarin je geen vlees of eieren mocht eten. Als de vastentijd voorbij was, at men de eieren op die men nog had en nog eetbaar waren. Eieren die niet meer eetbaar waren, gebruikte men vervolgens om te beschilderen en/of te verstoppen.

Wij wensen iedereen een Zalig Pasen

Parochiebestuur

FJ Mario Coolen.

Gildemis jubilerend St. Antonius Abt

Op zondag 21 juni viert Gilde St. Antonius Abt Mierlo-Hout haar 575-jarig bestaan. Dit wordt gevierd met een feestelijke openluchtmis om 10.00 uur, op het gildeterrein aan de Heeklaan in Mierlo-Hout (in plaats van in de st. Luciakerk).

Pastoor Scheepers zal hierin voorgaan en diverse "buurtgildes" zullen ook acte de présence geven.

Marjelein Verhoeven gaat om 11.15 uur voor in een Woord- en Communieviering in de st. Trudokerk.



Omdat iedereen anders is...



Vraag nu
een gratis
invulboekje
aan



UITVAART SPIERINGS

Wanneer u verzekerd bent
bij Ardante, ASR, DELA,
Monuta of ergens anders
kunt u ook voor ons kiezen.

0492 525000 | UITVAART@SPIERINGS.COM | WWW.SPIERINGS.COM

Bisschop Bekkers, zestig jaar geleden overleed hij



Bisschop Wilhelmus Marinus Bekkers is verreweg de bekendste bisschop van 's-Hertogenbosch, maar ook de man met het kortste episcopaat. Nog geen zes jaar mocht het duren, van 27 juni 1960 tot 9 mei 1966. Het was lang genoeg om het schip van de wal te stoten, maar te kort om het op koers te brengen.

Het werd meegevoerd in een stroom die zijn eigen richting volgde en dat was niet de weg die Bekkers voor ogen had. Eigenlijk was bisschop Bekkers een gewone orthodoxe Brabantse priester met een groot hart voor de menselijke noden. Midden in de vooroorlogse crisistijd plunderde hij, als kapelaan van een Bossche volksparochie waarin veel sociaal zwakken woonden, elke week de boerderij van zijn ouders, zodat hij zijn kudde tenminste te eten kon geven. In de oorlog was hij rector van het St. Jozefgesticht in Hintham en leed hij onder het verlies van zijn koersgenoot en vriend kapelaan Koopmans, die door de Duitsers werd neergeschoten.

Belangrijker was zijn pastorale werk na de bevrijding. Hij werd directeur van de diocesane Katholieke actie, aalmoezenier van de diocesane Katholieke Arbeiders Beweging en geestelijk adviseur van de Noord Brabantse Christelijke Boerenbond. Wat hij daar hoorde en beleefde, vormde ten diepste zijn liefde voor de persoonlijke pastoraal, die hij als bisschop zelfs in zijn blazoens schreef: 'De liefde als wapen'. Wat hem buitengewoon maakte, waren zijn welbespraaktheid en zijn menselijke nabijheid. Urenlang kon hij een massa van boeren en arbeiders toespreken, en ze bleven muisstil. Die kwaliteit benutte hij heel slim op de televisie. Beroemd zijn z'n 'Brandpuntjes' die de KRO uitzond. Vooral die van 21 maart 1963 over het eigen geweten – de persoonlijke verantwoordelijkheid van gehuwden ten aanzien van geboortebepalingen en de gezinsgrootte. In die tijd maakten pastores in hun opperste wijsheid uit of periodieke onthouding wel of niet was toegepast en heel wat moeders

 **de Groof**
uitvaartverzorging

 **'t Laar**
crematorium

Het afscheid in vertrouwde handen.

Met eigen
crematorium



Helmond - Beek en Donk - Deurne
Dag en nacht bereikbaar op **0492 31 95 33**

 **Amore**

Voor een liefdevol afscheid

Amore uitvaartverzorging
Koningsplein 24 - 5721 GJ Asten
tel. 0493-381554 - www.uitvaartamore.nl
dag & nacht bereikbaar





De Odakapel in St. Oedenrode met het graf van Mgr. Bekkers F | Marjelein Verhoeven

met 6 of 7 kinderen zochten hun heil bij soms piepjonge kapelaans, van wie ze meer begrip verwachtten.

Die toespraak over het eigen geweten was door Bekkers overigens goed voorbereid en met zijn raadgevers uiteen-ter-na besproken. Het woord 'pil' nam hij niet in de mond. Toch zaten de volgende dag de wachtkamers van de katholieke huisartsen mudvol, want 'nu mocht het van de bisschop'. Waarschijnlijk zou de ontwikkeling uiteindelijk toch wel tot grotere huwelijkse vrijheid hebben gevoerd, maar die opmerking van Bekkers werkte wel als een katalysator zonder weerga. Zo sterk, dat zijn briljante Brandpuntjes van een jaar later, die wezen op de dure plicht van een goed gevormd geweten, nauwelijks werden opgemerkt en zeker niet werden onthouden.

Het gevolg was dan ook dat het sacrament van de biecht bijna van de ene op de andere dag verdampte. Mensen gingen in die tijd vooral biechten als er iets fout zat in hun huwelijk en 'dat hoefde nu niet meer'. De moraal van Bekkers werd dus wel heel vrij uitgelegd. Hij sprak een bevrijdend woord en sindsdien had bij wijze van spreken niemand meer een bevrijdend woord van de kerk nodig.

Dat kwam hem ook op kritiek te staan en nog wel uit Rome. Bekkers moest ophouden met praten over het celibaat, dat was een zaak van de wereldkerk. Bekkers moest zijn mond houden over de geboortebeperving, want daar werkte Rome aan (twee jaar later verscheen de encycliek Humanae Vitae). Bekkers moest een einde maken aan de liturgische chaos die na het tweede Vaticaans Concilie in Nederland was ontstaan. Dat verwijt

kreeg hij overigens als bisschoppelijke referent voor de liturgie.

Nee, een diplomaat was Bekkers niet. Hij zei wat in hem opkwam en oogste daarmee tijdens het concilie zoveel aandacht, dat hij de journalisten voortaan maar te woord moest staan op het pleintje voor het Hollands college...

Zijn liefde voor de mens kenmerkte ook zijn omgaan met de mensen vlak bij hem. Hij was goed voor zijn medewerkers op het bisdom, maar kantoortijden, daar deed hij niet aan. Als er 's middags om 3 uur een voetbalwedstrijd op de televisie was, vond hij het heel gewoon dat al het personeel aanschoof. Als er dan 's avonds nog gewerkt moest worden, dan gebeurde dat ook.

Bekkers was een beetje familieziek. Al zou het bisschopshuis in lichterlaaie staan, op zondagmiddag was hij bij zijn moeder. Kaarten en zo. Zijn moeder was hem alles. Zij heeft hem overleefd, vele jaren zelfs. Met zijn



broers ging hij paardrijden. Dat was zijn grote passie. In Rooi kenden de mensen hem als de Zwarte Ruiter, door zijn zwarte priesterpak.

Aan de andere kant was hij een bisschop die graag celebreeerde en als het zo uitkwam met genoeg de wijwaterkwast vastpakte om rond te zwiepen over de hoofden van zijn beminde gelovigen.

Bekkers was, net als paus Johannes XXIII, een man van grote pastorale bewogenheid, met veel zorg voor de mensen, maar hij wijzigde geenszins zijn opvattingen over de leer van de Kerk. Sterker nog: uit de nagelaten documenten blijkt overduidelijk dat hij veel moeite zou hebben gehad met wat in Nederland na zijn dood met de Kerk is gebeurd.

Kees van Hasselt



Uitnodiging

Binnenkort viert mgr. dr. Gerard de Korte zijn zilveren bischopsjubileum. Tegelijkertijd viert hij het tienjarig jubileum als bisschop van het bisdom van 's-Hertogenbosch.

Om deze heugelijke feiten te vieren zal er op zaterdag 30 mei 2026 om 11 uur een pontificale eucharistieviering worden gehouden in de kathedraal van 's-Hertogenbosch, met aansluitend een feestelijke receptie in het Theater aan de Parade.

Van harte nodigen wij u uit om deze datum alvast in uw agenda te noteren.





Iedereen welkom bij het familiepastaat

In september 2025 zijn we gestart met familiepastaat om gezinnen bij elkaar te brengen en samen te vieren, te leren en elkaar te ontmoeten. In het familiepastaat is ook de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel opgenomen.

Ook in het werkjaar/ schooljaar 2026-2027 zullen we het familiepastaat voortzetten. We zullen op zes zondagen samenkomen met de gezinnen in de parochie die een kind hebben wat de eerste communie wil doen (vanaf groep 4) en/ of een kind dat vormsel wil doen (vanaf groep 8). Uiteraard zijn ook alle andere gezinnen, met kinderen in de leeftijd tussen 0 en 14 jaar, van harte welkom.

Ouders en kinderen van alle leeftijden (tussen 0 en 14 jaar) krijgen op hun eigen niveau catechese aangeboden rond hetzelfde thema, maar wel ieder in hun eigen groep. Elke groep wordt begeleid door ten minste twee vrijwilligers.

Hoe zien deze familiezondagen er concreet uit: we starten samen met een familieviering in de St. Luciakerk om 10.00 uur. Rond 10.45 uur verplaatsen we ons naar de Geseldonk waar we eerst gezellig een kop koffie of thee drinken, voor de kinderen is er ranja. Daarna gaan de groepen ieder in een eigen ruimte in de Geseldonk aan de slag met de catechese. We sluiten de morgen af met een gezamenlijke lunch (in de Geseldonk). Om 13.00 uur is het programma afgelopen.

De informatieavond over het familiepastaat wordt gehouden op dinsdag 16 juni om 20.00 uur in De Geseldonk, Cederhoutstraat 44. (Dit zal de enige informatieavond zijn die er gehouden wordt).

Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u terecht bij Marjelein Verhoeven, pastoraal werker, via mverhoeven@damiaanhelmond.nl

F| Marjelein Verhoeven

Alpha cursus voor jongeren start op 8 april

In onze parochie gaat op 8 april een nieuwe Alpha cursus voor jongeren van 18 t/m 30 jaar van start. We zijn dankbaar dat we deze reeks mogen aanbieden aan jonge mensen die zoeken naar verdieping, geloofsverkenning of gewoon een plek waar je met anderen in gesprek kunt gaan over de vragen van het leven.

Wat is Alpha?

Alpha is een kennismaking met het christelijk geloof in een open en ontspannen sfeer. Tijdens een reeks bijeenkomsten staan thema's centraal zoals: Wie is Jezus? Wat betekent geloven vandaag? Hoe kun je bidden? Elke avond bestaat uit drie onderdelen: samen eten, een korte inleiding en een gesprek in kleine groepen. Er is ruimte voor ieders vragen, twijfels en ervaringen. Niets hoeft, alles mag gedeeld worden.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor jongvolwassenen van 18 tot en met 30 jaar, ongeacht achtergrond of geloofskennis. Misschien ben je al langer betrokken bij de kerk,



misschien juist helemaal niet — iedereen is welkom. Alpha is geen lesprogramma, maar een uitnodiging om te ontdekken.

Praktische informatie

Startdatum: woensdagavond 8 april om 18.15 uur

Locatie: Diamantstraat 26, 5706 DK Helmond

Opzet: tien woensdagavonden, plus een vrijdagavond en zaterdag

Kosten: deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd wordt op prijs gesteld.

We beginnen elke bijeenkomst met een eenvoudige maaltijd, zodat er tijd is om elkaar te leren kennen en in alle rust de avond te starten.

Aanmelden

Aanmelden kan eenvoudig via de website: <https://alpha-cursus.nl/cursus/alpha-helmond/>

Voor vragen of extra informatie kun je terecht bij Rene Philippe Wolters via alpha@rene-philippe.nl.

We hopen veel jongeren te mogen verwelkomen en samen op weg te gaan in geloof en ontmoeting.

ADRIAAN VAN DER HEUVEL
MAKELAARS ADVISEURS

HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492-641884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820549 • EINDHOVEN@HEUVEL.NL



Of je nu een woning wilt verkopen, hulp zoekt bij aankoop of een gedegen taxatie nodig hebt, aarzel dan niet om ons te bellen.





We komen graag bij je langs.

TE KOOP

VERKOCHT

WWW.HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR JOU



☎ 0492-552666

✉ info@desterschoonmaak.nl

🌐 www.desterschoonmaak.nl

-sinds 1965-

Feestelijk rood en geel...

....kleuren weer de Luciakerk in de dagen rond carnaval. De fraaie bloemarrangementen zorgen er mede voor dat de carnavalsdagen voor het begin van de vasten extra allure krijgen.

Het is inmiddels alweer enige jaren geleden dat de schoonmoeder van Karin Swinkels te kennen heeft gegeven te gaan stoppen als lid van de werkgroep die de bloemen in de St. Luciakerk verzorgt. Schoondochter Karin, die beroepsmatig tandartsassistente is, helpt haar al veel jaren en ze doet dat nog steeds met heel veel plezier. Om de opengevallen plek in te vullen komt Heidi van Hout de werkgroep versterken, met haar opleiding aan de

bloemsierkunstopleiding in Vught een welkome aanvulling. In de dagelijkse praktijk bestiert Heidi het bedrijfje Heidi Casa Crea. De samenwerking tussen de beide dames verloopt voorspoedig. Al vele jaren verzorgen zij, in principe tweemaal per jaar de bloemarrangementen in de kerk in Mierlo-Hout en wel met Kerstmis en met Pasen. De laatste jaren zijn er meerdere momenten bijgekomen zoals carnaval, de Eerste Communie, Moederdag en zo meer. "Pastoor Pieter vindt het fijn als de Lucia feestelijk en bloemrijk versierd is," stellen Heidi en Karin vol overtuiging vast.

Enige weken voor een hoogfeest komen de dames bij elkaar en ze

overleggen hoe ze deze keer de kerk weer zullen aankleden. Ze hebben daarbij volledig de vrije hand en er kan en mag heel veel. "Bij pastoor van de Laar was dat wel wat anders, die hield meer van wat eenvoudigere bloemstukken, maar bij pastoor Pieter mag het gerust 'over de top zijn,'" zegt Karin met een lachend gezicht. In het voorgesprek maken ze de keuzes voor het kleurenpalet, de bloemen, het groen en toevoegingen. Voor de kerst van 2025 zijn de hoofdkleuren rood en groen. De bloemen zijn in hoofdzaak rozen, amaryllissen en een bijzondere gerbera. Deze lichtgele gerbera heeft namelijk spitse bloemblaadjes, een opmerkelijk mooi gezicht. In het groen herkennen we onder ander distels, de helleborus en enige kleine vaste plantjes. Ook maken de dames gebruik van gekleurd plantenmateriaal. Dit kan zijn doordat het geverfd is of doordat het plantmateriaal een kleurstof heeft opgenomen. Om de bloemstukken mooi te houden gebruiken Heidi en Karin ook wel wat 'trucjes', zoals

het inbrengen van stokje in de holle stengel van de amaryllis, zodat deze niet zal breken. De gekonfijte vruchten staan ook op een stokje.

"Immers, als we ze op een ijzerdraad zetten gaan ze te snel rotten", licht Heidi vakkundig deze techniek toe. Verder gebruiken de dames ook nog vrolijke kerstballen en kerststerren.

Voor carnaval 2026 zijn de bloemstukken wat lichtvoetiger met als hoofd tinten geel en rood: een bont kleurenpalet zorgt voor een aantrekkelijk gezicht.

Op deze ochtend is de normaal zo propere sacristie de werkplaats van 'de bloemenmeisjes', die met vaardige handen de arrangementen in elkaar zetten. Zo vanaf een afstand kijkt het haast vanzelfsprekend, maar het is het resultaat van de jarenlange samenwerking en de opgedane ervaring. "De bloemstukken moeten ook vanaf een afstand goed zichtbaar zijn en niet alleen voor de mensen vooraan in de kerk. En natuurlijk moet een en ander evenwichtig zijn," vertellen de dames mij.

Na een flinke ochtend hard werken kijken Heidi en Karin met genoegen en ook wel met enige trots rond in de Luciakerk. Een kerk die met de banieren vanuit de koepel, de pilaren versierd met vanen van de Houtse Kluppels en met de prachtige bloemstukken er meer dan feestelijk uitziet voor carnaval 2026 en ons ook weer inspiratie biedt voor het komende Paasfeest.

Tekst Maarten Janssen,
foto Heidi van Hout
en Maarten Janssen



Natuursteenbedrijf
Stassar B.V.
Lage dijk 2
5705 BZ HELMOND

Tel. 0492 - 52 37 82
Fax. 0492 - 52 20 57
Info@stassarbv.nl
www.stassarbv.nl



Gespecialiseerd in klassieke en eigentijdse grafmonumenten. Grote keus in modellen en materialen. We helpen u graag met uw eigen ontwerp of idee.

Bremink.
Administratiekantoor

Wethouder den Oudenstraat 4, Helmond
info@bremink.nl • www.bremink.nl
0492 317420

- Administratieve dienstverlening
- Fiscale dienstverlening
- Starterbegeleiding

Humor in kerk en liturgie - deel 2

Humor in de bijbel



De Bijbel is niet het eerste boek dat naar boven komt bij wie zoekt naar humoristische lectuur. Concrete grappen zijn in de Bijbel niet of nauwelijks te vinden, behalve wellicht de vaak erg ironische uitspraken in sommige profeten, Spreuken en Wijsheid. Sara dacht even onderwerp van een grap te zijn toen ze God Abraham hoorde vertellen dat zij volgend jaar moeder zou zijn, maar dat bleek allerm minst een grap. Met deze voorbeelden heb je het grootste deel van de bijbelse grappen en grollen wel gehad.

Een groot deel van dit gebrek aan humor kan misschien verklaard worden vanuit het feit dat de Bijbel doorgaans vertaald gelezen wordt, en veel subtiele humor 'tussen de regels'

daarbij verloren is gegaan. Ook is niet ondenkbaar dat veel humor van duizenden jaren geleden nu niet meer zo grappig wordt gevonden. Gevoel voor humor ontwikkelt zich immers voortdurend. Het omgekeerde gebeurt trouwens ook: situaties die misschien niet grappig bedoeld zijn, kunnen nu heel humoristisch worden gevonden. Het is in ieder geval niet aannemelijk dat iemand als Jezus zelf nooit een grap gemaakt zou hebben; het gebruik van humor was ook in bijbelse tijden volkomen normaal (en misschien wel daarom in de Bijbel nauwelijks benoemd).

Humor in kerkgebouwen

Ook in kerkgebouwen ligt de humor niet voor het oprapen, en dat is op zich ook niet zo verrassend.

Vanuit de traditie is de kerk een gebedsruimte, en in een dergelijke ruimte zal humor waarschijnlijk eerder afleiden dan relativeren. Toch is er voor de aandachtige 'kerkenkijker' op het gebied van humor in het kerkgebouw wel iets te beleven. Zo zien we in een gewelfschildering in de oude Blasiuskerk te Delden een grote menigte verdwijnen in de muil van een afzichtelijk beest, waaronder iemand die duidelijk een bisschop moet voorstellen. In de Catharinakerk in Doetinchem treffen we in een gewelfschildering een clown aan die een lange neus trekt naar het orgel. Een geslaagd grapje met het perspectief zien we in de Janskerk in Utrecht, waar door een merkwaardig gevormd kozijn de deur scheef lijkt te zitten. In meerdere kerken zijn gebeeldhouwde duivels te vinden, maar ook de vreemdste fabeldieren (beide Bavo's in Haarlem, Sint-Jan in Den Bosch). In (of eigenlijk op) deze laatste is bij een restauratie nog een nieuwe grap toegevoegd: een engel met een mobiele telefoon.

Liturgie in de humor

Het is, om de plaats van humor in de liturgie beter te begrijpen, misschien goed om de zaak eens om te draaien. Is er sprake van liturgie in de humor, of breder: zijn er overeenkomsten tussen de kerk en het theater? Om met het laatste te beginnen: natuurlijk zijn die overeenkomsten er, sommige overduidelijk, andere iets minder vanzelfsprekend. Allereerst natuurlijk het gebouw zelf: in theaters is er een duidelijke scheiding tussen podium en zaal, in de meeste kerken bestaat die scheiding (hoe subtiel soms ook) tussen liturgisch centrum en de rest van de ruimte. Theaters hebben een kleedkamer, kerken een sacristie of consistorie. Acteurs dragen kostuums, voorgangers gewaden. Maar de overeenkomsten gaan verder: een goede theatervoorstelling voldoet aan de geschreven en ongeschreven regels van een goed betoog, voor een liturgie als geheel (en de preek

als onderdeel daarvan) geldt dat evenzeer. Maar nog belangrijker: net als in een liturgie zijn er ook in een theatervoorstelling taboes. Over sommige onderwerpen maak je geen grappen.

Kerk en geloof zijn overigens ook zelf vaak onderwerp van humor in het theater geweest. Bekende voorbeelden zijn de shows van Fons Jansen, sommige delen uit de 'Kopstukken' met Godfried Bomans en, minder lang geleden, Herman Finkers met onder andere het 'Kroamschudd'n in Mariaparochie' en 'Het moderne kerklied'.

Juist de parallel met het theater maakt het de moeite waard eens na te denken over wat de rol van humor in de liturgie zou kunnen zijn. Hoewel niet iedereen iedere grap van Youp van 't Hek zal kunnen waarderen, heeft zijn overbekende lied 'Niemand weet hoe laat het is' ontegenzeggelijk een boodschap die ook in veel kerken wordt uitgedragen, al is de toon natuurlijk vaak anders. De cabaretgroep Don Quishocking trad in de jaren 70 met uitermate rauwe (maar humoristische) maatschappijkritiek over het voetlicht, met een boodschap die je eerst uit het lood sloeg, maar daarna stevig aan het denken zette. Zou een humoristische preek niet hetzelfde effect kunnen hebben?

Dennis Vallenduuk & Laurens van Urk

Dennis Vallenduuk werkt als kerkmusicus in verschillende kerken in Twente en was redacteur van Laetare. Laurens van Urk woont in Borne, is werkzaam in de parochie aldaar en is als vrijwilliger voorganger bij diverse liturgische vieringen. Dit artikel is een gratis introductie op het themanummer van Laetare over humor in kerk en liturgie (2021, nr. 3).

Icoon schilderen: bidden met je handen



In de Franse Alpen, tijdens een retraite, kwamen iconen op mijn pad. Het waren wat vreemde schilderijen: herkenbare figuren en verhalen uit het evangelie, maar tegelijk iets heel anders dan een gewone illustratie. Ze leken door te wijzen naar iets voorbij het zichtbare.

Iconen werden een houvast voor mijn zoeken naar God. Nog veel meer toen ik ze leerde schilderen. Het begint met een plank, een penseel, verf en stilte. Bij iedere icoon dezelfde stappen. Toch is

het nooit hetzelfde, omdat ik zelf nooit dezelfde ben. Zoals Pasen elk jaar terugkeert en elk jaar nieuw is.

Een icoon maak je niet uit niets. Hout, verf, bladgoud, eigeel — allemaal materialen van deze aarde. En toch wijst het resultaat voorbij zichzelf. Niet omdat de schilder iets nieuws uitvindt, maar omdat een andere ordening van wat al bestaat iets zichtbaar maakt wat er altijd al was. De traditie noemt een icoon niet voor niets een venster op de eeuwigheid.

Dat je kunt bidden met iconen is meestal wel bekend. Dat het schilderen zelf ook een gebed kan zijn, minder. Want je bent niet alleen bezig met verf, lijn en kleur, maar ook met de verhalen en mysteries van het geloof. Ik heb mogen ervaren dat het een aandachtige, biddende manier van werken is, een zoeken naar God met je handen, je ogen en je hart. Die ervaring wil ik graag met anderen delen.

Daarom wil ik peilen of er in de parochie belangstelling is voor een cursus icoonschilderen. Later deze maand, als duidelijker is hoeveel mensen interesse hebben, neem ik contact op met degenen die zich hebben gemeld.

We werken in de Russische stijl: laag voor laag, transparant. Zo komt de icoon langzaam

tevoorschijn op de plank. Een lesdag begint met een kort gebedsmoment en het iconografisch gebed. Naast uitleg en instructie zal het vooral stil zijn, zodat iedere deelnemer ongestoord met de icoon-in-woording aan de slag kan. De weg telt meer dan het eindresultaat.

Beginnen kan met een eendaagse kennismaking, zonder enige schilder- of tekenervaring. Oefenplank en gebruik van alle schildermaterialen zijn inbegrepen. Wie al wat verder wil, kan een traject volgen van 10 tot 16 dagdelen om een icoon van A tot Z te schilderen. De bijdrage bedraagt €20 tot €40 per dagdeel van 3 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers. Iconenplank en bladgoud zijn niet inbegrepen.

Bent u benieuwd?

Meer informatie via de website op de pagina "leren schilderen" of mail naar info@atelier-st-isaak.nl Max Slenter schildert sinds 2013 iconen in een transparante stijl volgens de oost-orthodoxe traditie. In 2025 kreeg atelier Sint Isaak van Nineveh zijn vaste vorm. www.atelier-st-isaak.nl



Beheerder begraafplaats gezocht



Voor de begraafplaats op de Hortsedijk en de St. Trudo begraafplaats zijn we op zoek naar een beheerder (man of vrouw).

Het beheren van een begraafplaats vraagt iemand die tijd heeft (je moet regelmatig aanwezig zijn), maar ook administratief kundig is. Het toekennen van een graf moet immers zorgvuldig gebeuren, met alle administratie die daar bij komt kijken. En het gaat in samenspraak met de familie en vereist daarom ook het goed kunnen omgaan met mensen en hun verdriet.

Het aantal uren zal per week verschillen. Bij een begraafing zal

dat meerdere uren zijn, terwijl in weken zonder begraving het een uurtje of twee zal zijn. Dan is het meer een controle rondje of alles er netjes bij ligt, eventueel kijken welke graven een herinnering voor onderhoud moeten krijgen, of de onderhoudswerkzaamheden aansturen of aanvragen.

Gelukkig hebben we veel ervaring in huis en kunnen we iemand goed wegwijs maken in de werkzaamheden. Overigens kan het ook een duobaan zijn voor twee als dat prettiger is.

Interesse of meer weten?

Neem contact op met Arnoud Meulendijks, tel: 06-53700624

Jong, gelovig en inspirerend



Nee, heel veel zie je ze niet in onze kerken, jonge mensen zo rond de 20 jaar. Maar gelukkig tref je ze zo af en toe en het is altijd een genoegen om met hen te praten over de kerk en wat hen zo aantrekt in het katholieke geloof.

Vandaag zit ik rond de tafel met Paul en Veerle, twee twintigers die zich nauw betrokken voelen bij onze parochie. De wortels van Paul liggen in Nijmegen waar hij 24 jaar geleden is geboren. Hij is opgegroeid in een gezin waar het geloof niet zo belangrijk is. Zijn moeder heeft een Nederlands Hervormde, dus een protestantse achtergrond. Inmiddels woont hij al weer geruime tijd, net als vriendin Veerle, 22 jaar binnen de grenzen van onze parochie. In het dagelijks leven verdient Paul de kost als interieurbouwer en kun je Veerle tegenkomen in de Eindhovense Bijenkorf. Ook Veerle heeft het geloof niet van huis uit meegekregen. Wel herinnert ze zich het huis van haar opa en oma in Limburg, waar de heilige beelden ruimhartig aanwezig zijn.

“Hoe kom je dan tot geloof?”, is bij mij de eerste en ook meest prangende vraag. Paul vertelt dat hij enkele jaren geleden, zo rond de periode van Covid-19 toch wat meer is gaan nadenken. Hij vindt dan de wereld toch wel wat oppervlakkig en hij vraagt zich

dan ook af of er niet meer is. “En dan ga je op zoek op internet, maar ook fysiek. Vanwege mijn achtergrond ben ik terecht gekomen bij de Bethlehem kerk in Helmond-Noord, maar dat gaf niet precies wat ik zocht”, vertelt hij. “Ik mis daar het spirituele”. Ook Veerle stelt haarzelf vragen over de diepere betekenis van het leven en hoe ze daar mee om kan gaan en invulling aan zal geven. Eigenlijk waren ze los van elkaar zoekende en nu ze elkaar kennen zetten ze de zoektocht samen met veel genoegen verder.

Op enig moment besluiten ze om samen eens te gaan kijken in een katholieke kerk en ze stappen de St. Luciakerk in Mierlo-Hout binnen. Paul geeft aan dat het best wel een beetje spannend was. “De katholieke kerk is immers bekend om haar uiterlijk vertoon en rituelen, maar nu zien we dat heel anders. De rituelen en ook het uiterlijk vertoon als heilige beelden brengen je juist dicht bij het Hogere, bij God”, merkt hij bedachtzaam op.

De eerste kennismaking smaakt naar meer en ze bezoeken regelmatig de vieringen in de St. Luciakerk en ze zoeken contact met pastoor Pieter Scheepers en het ‘geloofsballetje’ gaat rollen. Meer en meer raken Veerle en Paul geïnteresseerd in de ins en out van het katholieke geloof. Ze duiken in

de catechismus en lezen de Bijbel.

“Dat is best wel een moeilijk boek om te lezen. Zeker de verhalen van Johannes zijn erg lastig om snel te begrijpen”, vertelt Paul. En hij vervolgt: “Maar je hoeft niet de Bijbel van buiten te kennen om een goed katholiek te zijn”. Wat deze jongelui bijzonder aantrekt in de vieringen in onze parochie is de toegankelijkheid, met name van de preken. “Je kunt er elke keer weer iets uithalen waar jezelf mee verder kunt. Je haalt er iets uit wat van toepassing is op je eigen leven”, zegt Veerle. “Door zijn optreden zorgt pastoor Pieter dat de kerk heel toegankelijk en laagdrempelig is. Ik heb me een nooit ‘bekeken’ gevoeld, je bent er altijd welkom”, vult Paul aan. “Het geloof zit ook, of vooral, in de dagelijkse dingen, het elke dag bidden is simpel een kwestie van doen. We gaan ook regelmatig doordeweeks naar de H. Mis en dat geeft je rust en kracht”. In 2025 nemen ze het besluit om ‘echt lid te worden van de club’ en op zondag 29 juni 2025 zijn beiden in de St. Luciakerk gedoopt en gevormd door pastoor Pieter en een week later doen beiden hun Eerste Heilige Communie.

Veerle vertelt dat er op haar werk ook collega’s zijn met een Islamitische achtergrond, die nu ook meedoen aan de Ramadan. Het valt haar op dat heel veel mensen nauwelijks weten dat we nu in de Vastentijd zitten, laat staan

dat ze daar daadwerkelijk iets aan doen. “In onze seculiere cultuur is er (te) weinig plaats voor het geloof. We zijn allemaal zo druk met ons leven en laten ons door veel zaken opslokken waardoor er maar weinig ruimte overblijft voor diepere zaken en dat is best wel jammer. We zullen wat vaker bewust mogen kiezen voor het geloof en de beleving ervan”, zegt Paul op een behoedzame wijze. “Wij maken in deze Vastentijd ook extra ruimte voor bezinning en bidden en tot God. Dat is niet moeilijk en kost niet extra veel tijd, een weesgegroetje bidden is ook mooi”, vult Veerle aan.

“Je moet accepteren dat je God niet tot in elk detail kunt en zult doorgronden. Maar laat je geraakt worden door Jezus en zijn verhalen en je komt dicht bij Hem”, besluit Paul ons prettig gesprek.

Fijn en mooi dat deze twee jonge mensen uit hunzelf de weg naar onze kerk hebben gevonden en zich welkom voelen in onze gemeenschap. Voel jij je ook aangesproken door hun verhaal? Kom gerust eens kijken in één van de vieringen in onze parochie en natuurlijk kun je altijd contact opnemen met pastoor Pieter of pastoraal werker Marjelein. Ze staan je graag en met liefde te woord.

Tekst: Maarten Janssen

Foto: Paul en Veerle

Wie wil het parochiesecretariaat helpen?

Nu twee van onze vaste vrijwilligers, na vele, vele jaren, gestopt zijn met hun werkzaamheden, heeft het parochiesecretariaat nieuwe mensen nodig.

Met een paar uur per week tijdens openingsuren van het secretariaat, zoeken we iemand die administratief goed uit de voeten kan en accuraat is. Want het gaat om bijhouden en voorbereiden van misintenties, ondersteunen bij inschrijvingen/uitschrijvingen, bijhouden grafrechten en bijbehorende administratie,

aannemen telefoon, parochianen te woord staan en wat er zoal nog verder aan misboekjes of ondersteuning van het pastoraal team gedaan moet worden.

Heb je een paar uur per week tijd en wil je het team komen versterken? Laat dat weten door een mail te sturen aan secretaris@damiaanelmond.nl en we gaan graag het gesprek aan om kennis te maken.

*Namens het bestuur
en parochiesecretariaat*



Alles gaat voorbij, maar de kerk blijft staan

beluisteren en de eucharistie vieren, blijft de Kerk staan.

Bij het woord 'kerk' denkt men vaak aan een gebouw of aan een instituut. Maar de Kerk is van Christus. Hij is haar Hoofd. De paus is niet het hoofd van de Kerk; hij is de opvolger van Petrus, door Christus aangesteld om Zijn Kerk op aarde te leiden.

Op 8 mei is het een jaar geleden dat wij een nieuwe paus kregen: Paus Leo XIV. De witte rook en het "Habemus Papam" trokken wereldwijd aandacht. Dat deed mij denken aan een verhaal over kardinaal Francis George bij de verkiezing van Paus Benedictus XVI.

Terwijl de kardinalen lachend en zwaaiend op het balkon van de Sint-Pieter stonden, keek hij in de verte. Later vertelde hij dat hij dacht aan de ruïnes van het Circus Maximus en de paleizen op de Palatijn, waar ooit de Romeinse keizers hun macht uitoefenden en christenen vervolgden. "Waar is de opvolger van Augustus?" vroeg hij zich af. "Waar is de opvolger van Marcus Aurelius? En wie geeft er nog om?"

"Als je de opvolger van Petrus zoekt, aan wie Christus de sleutels van het Koninkrijk toevertrouwd, dan staat hij hier – naast mij – op het balkon."

Dat is meer dan een slimme observatie. Het herinnert ons eraan dat wereldlijke machten verdwijnen, maar de Kerk, gebouwd op de Rots, blijft. Rijken komen en gaan. Ideologieën bloeien op en verdwijnen. Maar zo'n 2000 jaar na Christus stond er opnieuw een opvolger van Petrus op het balkon. De Kerk in het Westen lijkt telkens

kleiner te worden. Parochies worden samengevoegd, gebouwen sluiten. Dat doet soms pijn. Maar wanneer wij beseffen dat de Kerk meer is dan het gebouw in ons dorp, opent dat nieuwe perspectieven. De inzet van gelovige vrijwilligers voor mensen die het moeilijk hebben, blijft ontzettend groot. Priesters en religieuzen uit andere delen van de wereld komen ons helpen. Waar wij vroeger missionarissen uitzonden, ontvangen wij nu zelf hulp. Misschien een les in nederigheid. In veel opzichten zijn zij afhankelijk van het rijke Westen, maar in geloof brengen zij soms rijkdom in onze armoede.

De Kerk heeft hoogte- en dieptepunten gekend. Zij heeft mensen in machtsposities gehad die ver afweken van Christus' bedoeling. Maar zij heeft nog veel meer gewone gelovigen voortgebracht die, met de gaven die God hun gaf, meebouwden aan het Rijk Gods. Vaak geen kardinalen, maar onze (over)grootouders. Het geloof van al die generaties is de reden dat de Katholieke Kerk vandaag nog bestaat.

Gebouwen worden gebouwd en afgebroken. Mensen komen en gaan. Structuren veranderen. Maar Christus blijft.

Wees daarom niet bevreesd. Vertrouwe erop: alles gaat voorbij, maar de Kerk blijft staan.



Verbonden in Christus, Pieter van Wetten

Hier in Leuven staat de oude Sint-Jacobskerk. Al 800 jaar rijst haar toren boven de stad uit. Ooit werd hier een hostie bewaard die verbonden werd met een eucharistisch mirakel. Sinds 1963, aan het begin van het Tweede Vaticaans Concilie, is de kerk gesloten – toen niet door ontkerkelijking, maar om veiligheidsredenen. De moerassige ondergrond doet het gebouw langzaam wegzakken. De stad probeert met renovaties deze prachtige plek opnieuw bruikbaar te maken voor de samenleving. Misschien komt er ooit nog een kapel, maar volledig als kerk zal zij waarschijnlijk niet meer dienen.

Rondom het gebouw hangen teksten en foto's over haar geschiedenis. Eén zin trof mij bijzonder: "Alles gaat voorbij, maar de kerk blijft staan."

De kerk blijft staan? In welke zin dan? Dit gebouw zakt letterlijk weg. En zelfs als dat wordt tegengehouden, is het niet meer nodig voor het krimpende aantal gelovigen hier. Waarom vind ik die zin dan zo mooi? Niet uit melancholie en ook niet uit valse hoop.

Wat is de kerk?

Wij gebruiken het woord voor een gebouw, maar de Kerk is allereerst het levende Lichaam van Christus. Gebouwen, geld en middelen noemen we binnen de organisatie het 'tijdelijke'. Dat is terecht. Het zijn aardse, vergankelijke dingen. Gebouwen worden verkocht, vervallen of verdwijnen – zoals de Sint-Jacobskerk.

Natuurlijk is een kerkgebouw meer dan gewoon bakstenen, het draagt een stukje van onze geschiedenis. In de Sint-Luciakerk van Mierlo-Hout is mijn familie generaties lang gedoopt, getrouwd en begraven. Toch kunnen wij, als het nodig is, ook in de Markthal in Brandevoort de eucharistie vieren. De mis is gevierd in weilanden en op slagvelden. Want de eucharistie is, net als ons geloof, niet tijdelijk maar eeuwig.

Jezus zegt: "Waar twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden." Architectuur, muziek en kunst helpen ons om te vieren wat bijna niet onder woorden te brengen is. Maar als zij verdwijnen, verdwijnt het geloof niet. Zolang wij het Woord

Geef vandaag voor de kerk van morgen

RUSTPUNT IN EEN DRUKKE WERELD

Actie 
Kerkbalans

Start Actie Kerkbalans 2026: 'Samen dragen we de kerk van morgen'

De Damiaanparochie in Helmond start dit jaar opnieuw met de jaarlijkse Actie Kerkbalans, de belangrijkste inzamelactie voor het behoud en de toekomst van de plaatselijke geloofsgemeenschap. De campagne vindt binnen de parochie plaats van 22 mei tot en met 31 mei 2026. In deze week worden parochianen actief benaderd met het verzoek financieel bij te dragen.

Een plek van ontmoeting en hoop

Voor veel inwoners van onze parochie, in Helmond en omgeving vormt de kerk een plek van samenzijn, geloof en verbondenheid. "We zien dagelijks hoe mensen een kaarsje komen branden, tot rust komen of steun zoeken," vertelt het parochiebestuur. "Dat geschenk willen we koesteren én doorgeven aan toekomstige generaties."

Juist in een periode waarin wereldwijd veel onrust heerst, hecht de Damiaanparochie veel waarde aan de rol van de kerk als plaats van vrede en bezinning. "In deze tijd beseffen we meer dan ooit hoe kostbaar vrede is. De kerk blijft een huis van hoop."

Stijgende kosten vragen om extra steun

Net als veel maatschappelijke organisaties heeft de Damiaan Parochie te maken met fors stijgende kosten, onder meer door inflatie en energieprijzen. Om pastorale zorg, liturgie, diaconie en kinder- en jongerenwerk te kunnen voortzetten, blijft financiële steun noodzakelijk.

"We willen het kerk-zijn in al zijn vormen blijven mogelijk maken," aldus het bestuur. "Daarvoor hebben we de hulp van onze parochianen hard nodig."

Investeren in erfgoed en toekomst

Naast de reguliere activiteiten staan dit jaar diverse projecten op de agenda. Zo worden plannen voorbereid voor de modernisering van de kerkklokken en de restauratie van het monumentale orgel, dat al generaties lang een herkenbare klank geeft aan de liturgie.

Een belangrijk speerpunt is tevens de herontwikkeling van de pastorie in Stiphout. Dit monumentale gebouw heeft een lange historie als ontmoetingsplek voor de lokale gemeenschap. "We willen de pastorie toekomstbestendig maken, zodat dit waardevolle erfgoed behouden blijft voor Stiphout en de bredere parochie," zegt het bestuur. Ook zijn wij voornemens het parochie secretariaat daar op termijn weer te huisvesten.

Oproep aan alle parochianen

Tijdens de Actieweek Kerkbalans van 22 tot en met 31 mei ontvangen parochianen informatie over de manieren waarop zij kunnen bijdragen.

"Of een gift groot of klein is: elke bijdrage helpt," benadrukt het parochiebestuur. "Samen dragen we de kerk van morgen."

Namens het parochiebestuur

Gravendienst
A. C. van der Burgt en zn. VOF



Alde Biezenstraat 30
5421 BG Gemert
06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

Net...dat beetje meer...



Bloemers Cleaning en Restauratie
Neemt de zorg uit handen voor uw grafmonument

Wij bieden:

- Meerdere keren per jaar onderhoud en schoonmaak
- Het renoveren van uw monument
- Het opnieuw inschilderen van letters
- Waterpas stellen bij verzakking

Ook voor nabestaanden buiten de regio verzorgen wij het volledige onderhoud met respect en aandacht.

Chris Bloemers
Christinalaan 25, Helmond

 06 435 301 75

 info@bloemersgraafenruimingsdienst.nl

<https://www.bloemersgraafenruimingsdienst.nl/>

Zorg en aandacht voor een blijvende herinnering



F | Archief Cofoto

Op zaterdag 27 juni om 17.00 uur zal de laatste eucharistieviering plaatsvinden. Wij nodigen u van harte uit om samen deze viering mee te maken en dit bijzondere hoofdstuk van onze parochiegemeenschap met elkaar af te sluiten.

Beste parochianen,

Na een zorgvuldig proces moeten wij u informeren over een besluit dat ons allen raakt.

Het parochiebestuur en het bisdom hebben besloten dat de Goddelijke Voorzienigheidkerk in Helmond-West per 1 juli 2026 haar deuren voor de katholieke eredienst zal sluiten.

Dit besluit is niet lichtvaardig genomen. De afgelopen jaren hebben wij gezien dat de parochiegemeenschap kleiner wordt door vergrijzing en dat het aantal actieve vrijwilligers afneemt. Taken die nodig zijn om een kerk draaiende te houden – zoals die van koster, lectors, collectanten, kerkpoetsers en bloemsierders – komen daardoor steeds vaker op een kleine groep mensen neer.

Daarnaast is er in de wijk Helmond-West nauwelijks nog vraag naar de sacramenten

van Doop, Eerste Communie en Vormsel, en vinden er nog maar weinig uitvaarten plaats. Alles bij elkaar maakt dit dat de vitaliteit van deze locatie onvoldoende is om de Goddelijke Voorzienigheidkerk open te houden als liturgisch centrum.

Het kerkbestuur heeft daarom moeten kijken naar de toekomst van onze parochie als geheel. Daarbij is besloten dat de St. Luciakerk in Mierlo-Hout en de St. Trudokerk in Stiphout voor de toekomst behouden zullen blijven als plaatsen waar wij samen ons geloof kunnen blijven vieren.

Wij realiseren ons dat dit bericht voor velen van u verdrietig kan zijn. Sinds 16 april 1988 is deze kerk voor velen een vertrouwde plaats van gebed geweest. Een plek waar mensen samenkwamen in vreugde en verdriet, waar gedoopt werd, waar we eucharistie vierden en waar we afscheid namen van dierbaren. Velen van u hebben zich met grote trouw en liefde voor deze kerk ingezet.

De Orthodoxe Demetriusparochie blijft in dit kerkgebouw haar erediensten op zondag om 10.00 uur vieren. Wij zijn dankbaar dat het gebouw daarmee een christelijk gebedshuis blijft, waar Gods naam wordt aangeroepen.

Wij danken u oprecht voor uw betrokkenheid, uw geloof en uw inzet door de jaren heen. Met grote dankbaarheid kijken wij terug op alles wat in en rond deze kerk is gegroeid aan geloof, gemeenschap en naastenliefde.

Wij hopen en vertrouwen dat wij elkaar ook in de toekomst blijven ontmoeten binnen onze parochie.

Moge God u allen zegenen en bewaren.

Met vriendelijke groet,
Kerkbestuur Damiaanparochie Helmond

Pastoor Pieter Scheepers, voorzitter
Karin Sniijders, secretaris

Bedevaart naar Ommel

Op Hemelvaartsdag, 14 mei a.s. is er weer de jaarlijkse bedevaartsmis voor de Damiaanparochie in het Genadeoord van Ommel. Aanvang 11.00 uur.

Pastoor Scheepers zal deze Eucharistieviering opdragen met medewerking van onze eigen koren, lectors en acolieten.

Aansluitend is er gelegenheid voor koffie en ontmoeting. U bent allen van harte welkom om samen te vieren ter ere van Maria.

Misintenties voor deze viering kunnen worden opgegeven bij het parochiesecretariaat.



F | Damiaanparochie Helmond



Op zaterdag 16 mei 2026 gaan wij als Damiaanparochie op bedevaart gaan naar Tremelo en Leuven. U zult misschien denken: waarom naar Tremelo en Leuven? Welnu, Tremelo is de plaats waar pater Damiaan (de patroonheilige van deze parochie) geboren is. In het geboortehuis van pater Damiaan is het Damiaanmuseum gevestigd. Daar krijgen wij een rondleiding. In de middag bezoeken we Leuven waar pater Damiaan begraven ligt.

Het programma ziet er als volgt uit:

7.30 uur vertrek vanuit Mierlo-Hout

7.45 uur vertrek vanuit Stiphout

10.00 uur ontvangst met koffie en thee in bistro De Kom in Tremelo

11.00 uur rondleiding met gids in het geboortehuis

12.30 uur lunch met broodjes en soep in bistro De Kom in Tremelo

13.30 uur vertrek met de bus naar Leuven

14.00 uur H. Mis bij het graf van pater Damiaan door pastoor Scheepers

15.00 uur gelegenheid om Leuven te bezoeken

17.00 uur vertrek richting Helmond.

U ziet, het is een mooi programma en het zal werkelijk een heel bijzondere bedevaart worden. We hopen dat we met veel mensen op bedevaart kunnen. De kosten voor deze bedevaart (inclusief busreis, koffie met gebak en lunch) bedragen € 60,00 per persoon.

U kunt zich voor de bedevaart uiterlijk tot 22 april 2026 aanmelden bij:

Hildegard van Leuken, teamassistent@damiaanhelmond.nl

Bellen kan ook op 0492-52 31 47

(Hildegard is aanwezig op dinsdagochtend en woensdagochtend).

In de bus is een beperkt aantal plaatsen. Dus vol=vol.

De pastoor op Facebook...

Mag jij wel op Facebook?

Mag jij ook bier drinken?



F| Xander Houtappels

Ik moet soms heel hard lachen als jongeren mij zulke vragen stellen. Kennelijk hebben veel jongeren nog een heel ouderwets beeld van een pastoor...

Ja, gelukkig mag ik bier drinken... en wijn ook (net als Jezus..)

En ja, ik mag ook op Facebook en ook op Insta!

Sterker nog, onze vorige paus Franciscus stimuleerde de pastores juist om meer gebruik te maken van social media. Het is namelijk een perfecte manier om onze boodschap onder de mensen te brengen. Ik hoor vaak terug dat mijn Facebookvrienden mijn preek gelezen hebben. Het bereik van je boodschap is door social media groter dan alleen op de preekstoel.

Ik vind Facebook en ook Instagram heel erg leuk. Ik volg de mensen ook uit mijn vorige parochies. Ik zie kinderen mooie volwassen mensen worden. Ik lees over ziekte en teleurstelling. Ik zie dat jongeren een kindje gekregen hebben en ik lees hoe mensen worstelen met levensvragen, ziekte of sterven.

Door social media blijf je een band houden met de mensen uit je vorige parochies, maar ook met mensen uit mijn jeugd of met familie die je anders ook niet zo vaak ziet of spreekt.

Facebook geeft letterlijk een gezicht aan veel mensen en hun bezigheden. Op deze manier kun je als kerkgemeenschap ook nabij zijn en van je laten horen. Al is het maar door een felicitatie te sturen bij een verjaardag, geboorte van een kind of op andere bijzondere momenten.

Ja, Facebook is een mooi medium, al moet ik wel zeggen dat een biertje drinken en echte ontmoetingen nog altijd mijn voorkeur heeft!

pastoor Pieter Scheepers



Damiaan Jongerengroep

Van opslagblok naar Damiaan Jongerenhok

Binnen de Damiaanparochie is enkele jaren geleden de Damiaan Jongerengroep gestart in het kader van het familiepastoraat. Hoewel er al flink wat activiteiten zijn georganiseerd door deze groep, ontbrak er nog een eigen plek voor de jongerengroep en haar jongeren. Toen een opslagruimte in de tuin van de Trudokerk in Stiphout vrijkwam, ontstond het idee om deze om te bouwen tot een jongerenhok. De ruimte was in eerste instantie een donkere en ongezellige plek, maar met inzet en creativiteit bleek dat hier iets moois van te maken was.

muren en dak zijn geïsoleerd, er is een geul gegraven voor water, elektriciteit en internet, de buitenkant heeft een steenlook en de binnenkant een mooie lichte afwerking. De decoratie van de muren volgt nog met behulp van een echte kunstenaar.

Het jongerenhok is bij de publicatie van dit bericht nog niet klaar, maar de vorderingen zijn al duidelijk zichtbaar op de foto's. Stap voor stap verandert het oude donkere hok in een mooie ontmoetingsplek voor de jongeren uit onze parochie. De officiële opening volgt later – daar hopen we binnenkort meer over te kunnen vertellen!

In 2025 werd het jongerenhokproject verkozen als het goede doel van de Stiphoutse vlooiemarkt, waarvoor onze dank groot is. Dankzij de opbrengst hiervan, aangevuld met bijdragen vanuit de parochie en sponsors, konden de plannen worden uitgevoerd.

Onder leiding van Benny Geerings gingen enthousiaste jongeren en jong volwassenen samen met een aantal ouders aan de slag. In een paar zaterdagen is er al veel gebeurd:

Houd voor meer informatie onze mailinglist/whatsappgroep en de socials van de parochie in de gaten en de flyers en posters in de kerk. Voor meer informatie of om je op te geven voor een activiteit of de jongerengroep zijn wij bereikbaar via mail op jongerendamiaanhelmond@gmail.com of via SMS of whatsapp op 06-12836868.

De Damiaan Jongerengroep

Old skool foto- fietstocht
 Zaterdag 30 meimaand-mariamaand
 2026
 Aanvang: 15.30 Luciakerk
 Einde: 21.30

Doe je mee aan onze super toffe speurtocht per fiets met leuke en spannende uitdagingen en opdrachten onderweg heerlijke bbq als beloning.
 Deelname is vanaf 10 jaar

Aanmelden kan t/m 26 mei via
Jongerendamiaanhelmond@gmail.com
 of 06 128 368 68

Aankomende activiteiten:

- **Kunst-activiteit Damiaan jongerenhok o.l.v. een echte kunstenaar.** Maak ons jongerenhok mee tot een prachtig gedecoreerde locatie. (datum volgt z.sm.)
- **Zaterdag 30 mei:** De meimaand-Mariamaand Old Skool foto-fiets-speurtocht met leuke opdrachten en uitdagingen onderweg en een afsluitende BBQ.
- **Vrijdag 3 juli:** Tearfund goede doelen Challenge: Nacht- Zonder-Dak met hunted style dropping. Komen onze jongeren op hun veilige plek nadat ze zijn gedropt om aan de hunters te ontsnappen? En weten ze daarna de nacht door te komen zonder dak boven hun hoofd?



Fietsroute langs Brabantse Kloosters

In mei 2025 is er een nieuw fietsroutenetwerk langs Brabantse kloosters gelanceerd. Dit netwerk vormt een aanvulling op het bestaande Kloosterpad voor wandelaars en biedt ook fietsers nu de mogelijkheid om de rijke geschiedenis en cultuur van de Brabantse

kloosters te ontdekken. Dit meldt de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR). Veel van deze kloosters liggen in het bisdom van 's-Hertogenbosch.

Het initiatief is bedoeld om zowel toeristen als lokale bewoners te stimuleren om de kloosters en hun omgeving op een duurzame manier te verkennen.

Het netwerk omvat diverse routes die langs historische kloosters voeren, waarbij aandacht wordt besteed aan de architectuur, de tuinen en de verhalen van de kloosters. Fietsers kunnen genieten van een unieke combinatie van natuur en erfgoed, met routes die variëren in lengte en moeilijkheidsgraad.



50 kloosters en 500 kapellen

Het nieuwe netwerk, het grootste kloosterrouthenetwerk van de Benelux, verbindt via 25 routes zo'n 50 kloosters en ruim 500 kapellen in heel Brabant en een stukje België. De fietsroutes zijn een aanvulling op Ons Kloosterpad. Deze lange afstandswandeleroute werd in 2021, het Jaar van het Brabants Kloosterleven, gelanceerd. In de afgelopen jaren is die wandelroute al uitgebreid met de nodige kortere rondwandelingen. Met de wandel- en fietsroutes hopen de initiatiefnemers (VisitBrabant, de provincie en de religieuzen) de oude kloosterwaarden als bezinning, stilte en verbinding onder de aandacht te brengen van een groter publiek.

Praktisch

De etappes en fietsrondes lopen via het fietsknooppuntennetwerk van Brabant. Fietsers volgen de

wit-groene bewegwijzering van knooppunt naar knooppunt. De bordjes staan op palen langs de route. Alle routes zijn gebundeld in een boekje en online beschikbaar via VisitBrabant. In sommige kloosters kun je overnachten. Ook zijn er kloosterwinkels met ambachtelijke kloosterproducten. Kijk voor een overzicht op Klooster beleven

- De fietsroute is te vinden via de website van VisitBrabant

www.visitbrabant.com

- Kijk hier voor informatie over de Wandelroute Ons Kloosterpad

www.visitbrabant.com

- Kijk hier voor meer informatie over het Brabants kloosterleven op

www.onskloosterpad.nl

Bron: Bisdom Den Bosch

Wegwijzer in de Damiaanparochie

De Damiaanparochie is opgericht op 6 januari 2010 en strekt zich uit over de voormalige parochiekernen St Lucia te Mierlo-Hout en Brandevoort; St-Trudo te Stiphout; Goddelijke Voorzienigheid te Helmond-West en de voormalige Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in de Oranjebuurt.

Het pastorale team bestaat uit:

Pastoor Pieter Scheepers
pastoor@damiaanhelmond.nl
Pastoraal werker Marjelein Verhoeven
mverhoeven@damiaanhelmond.nl

Centraal secretariaat:

Panovenweg 1, kantoor 163
5708 HR Helmond
Tel: 0492-523147
Geopend op maandag t/m donderdag tussen 10.00 -12.00 uur.
E-mail: secretariaat@damiaanhelmond.nl
Website: www.damiaanhelmond.nl
Facebook: www.facebook.com/damiaanhelmond
Instagram: Damiaan_Helmond

ONZE KERKEN:

St Luciakerk

Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond
Tel: 0492-522930
Eucharistieviering: zaterdag om 19.00 uur
Zondag om 10.00 uur
Maandag, dinsdag en donderdag om 19.00 uur
Vrijdag om 10.00 uur

St Trudokerk

Dorpsstraat 34, 5708 GH Helmond
Eucharistieviering: zondag om 11.15 uur

Goddelijke Voorzienigheid

Hornestraat 1, 5707 TM Helmond
Eucharistieviering: zaterdag om 17.00 uur

Bankrekening parochie:

NL90RABO0123801184 t.n.v. Parochie H. Damiaan de Veuster

Begraafplaatsen: dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang.

Beheerder Luciabegraafplaats: Ton van de Meulenhof.
Tel: 06-53417529
Beheerder Trudobegraafplaats: vacature
Beheerder begraafplaats Hortsedijk: vacature

Bezoek vanuit de parochie

Als parochie vinden wij het erg belangrijk om onze parochianen pastoraal nabij te zijn. Maar vaak weten wij niet van uw persoonlijke situatie. Dus stelt u bezoek op prijs vanuit de parochie of kent u misschien iemand in uw omgeving die een pastoraal bezoek op prijs zou stellen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat. In overleg wordt gekeken wie van de pastores bij u op bezoek komt.

Adverteren en Damiaantjes plaatsen

In iedere editie van de parochiekrant, staan enkele advertenties om de kosten betaalbaar te houden. Ook iets voor u?

Het parochieblad belandt 4x per jaar bij meer dan 15.000 huishoudens op de mat en heeft daarmee een groot bereik. Voor slechts € 70,- ex BTW kunt u een 1/8 advertentie plaatsen (of € 135,- ex BTW voor een 1/4 pagina).

Een Damiaantje plaatsen kan ook, bijvoorbeeld voor een oproep voor aanvullingen van verzamelingen, hulp gezocht of een ander verzoek/oproep. Voor een bericht van max. 100 karakters zijn de kosten € 9,- excl. BTW.

Wij horen het graag als u wilt adverteren of een Damiaantje wilt plaatsen. Stuur een e-mail aan: secretaris@damiaanhelmond.nl

Damiaantjes

Rolluiken, luifels,
screens en garagedeuren
Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstofferling.nl

Laat uw trap stofferen
met tapijt voor € 295,-
Helmond
www.williesstofferling.nl

Lamellen, jalouzieën plisé
ramen en deuren.
Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstofferling.nl

Wilt u een familiebericht
plaatsen? Mail naar:
advertentie@damiaanhelmond.nl
of bel: 0492-845350.

Colofon

Het parochieblad Damiaan Helmond verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 15.000 ex. De Damiaan wordt verspreid in de volgende wijken: Stiphout, Oranjebuurt-Zwanenbeemd, Mierlo-Hout, Brandevoort, Annawijk/Suytkade en Helmond-West. De Damiaan dient ook bezorgd te worden in brievenbussen met een ja/nee sticker.

Heeft u de Damiaan niet ontvangen?
Graag telefonisch melden tijdens kantooruren (09.00u – 17.00u) tel. 0492-845350.
Of via het adres en tel. nummer van het Centraal secretariaat Damiaan.

ADVERTEREN

info@adcommunicatie.nl
T: 0492-845350

UITGEVER

In opdracht van Damiaanparochie Helmond.
Adcommunicatie - www.adcommunicatie.nl

DRUKWERK/VORMGEVING

Adcommunicatie, Rik Aarts - www.adcommunicatie.nl



Het Nederlandse woord Pinksteren komt van het Griekse woord *pentèkostè*, dat vijftigste betekent. Wij vieren Pinksteren immers vijftig dagen na paaszondag. Vroeger werd de paastijd ook daadwerkelijk vijftig dagen lang gevierd. Als je nu in het woordenboek opzoekt wat Pinksteren betekent dan staat daar:

De gedachte(n) van Pinksteren

'Het feest van de nederdaling van de Heilige Geest op de apostelen'. Dit is een bijzondere gebeurtenis voor het christendom; de apostelen gaan zelf prediken. Zoals Petrus die op Goede Vrijdag Jezus nog verloochend, weet zich door het ontvangen van Geest gesterkt om zonder vrees te gaan prediken. Volgens de verhalen sloten op die dag drieduizend mensen zich bij hem aan. De katholieke kerk ziet Pinksteren dan ook als het begin van de kerk.

Het staat vast dat de Heilige Geest de apostelen aanzette tot iets waartoe zij eerder niet in staat waren. Misschien

kwam het door de wetenschap dat Jezus nu echt zou terugkeren naar zijn Vader, of misschien het feit dat zij vanaf dat moment aan mensen hun zonden konden vergeven. De apostelen gingen ieder hun weg met allen hetzelfde doel; vertellen over Jezus en leren wat Jezus aan hen had geleerd. Geen gemakkelijke opgave gezien het feit dat Jezus gekruisigd was en dat zij hun eigen leven bedreigd zagen. Maar zij geloofden in de kracht van de Heilige Geest.

En dat moeten wij ook doen. We hebben allemaal wel eens een moment waarop we een duwtje

in de rug nodig hebben. Om sorry te zeggen tegen iemand die we gekwetst hebben, of om bij iemand langs te gaan die eenzaam is. Of om op te komen voor onrechtvaardigheid in de wereld. Jezus geloofde in de apostelen en gaf hen het vertrouwen en kracht om zijn werk voort te zetten. Hij wilde de mensen bereiken met zijn boodschap; ons bereiken. Als we in ons dagelijks leven hieraan denken en ernaar handelen, dan zijn we in staat om een stukje van de Heilige Geest te delen. Niet alleen met Pinksteren, maar het hele jaar door.

Karin Snijders

Een heerlijk gesprek met... Sjef van der Maazen en Pieter Scheepers

De Eerwaarde Heer Sjef van der Maazen had ik al wat langer op het oog voor een interview. Eigenlijk omdat we samen, met een jaar verschil, op dezelfde opleiding gezeten hebben in Eindhoven. Tijdens de nachtmis, afgelopen Kerst, in de monumentale Luciakerk in Mierlo-Hout, kreeg ik een ingeving. Ik werd geraakt, zeg maar, door het enthousiasme van de Eerwaarde Heer Pieter Scheepers, en bedacht dat het wellicht leuk zou zijn om beide mannen gelijktijdig te interviewen. Gelukkig vonden zij dat ook. Pieter is geboren en getogen op 't Hout. Een MierloHoutenaar dus. Hij houdt van het gezellige dorpse karakter van deze Helmondse kern. Zo is ook carnaval hem op het lijf geschreven. Sjef komt een stukje noordelijker vandaan. Net over de grens van Gelderland. Tiel. Als kleine jongen is hij wel al naar ons Brabant verhuisd. Zijn eerste contact met het geloof vond hij letterlijk bij oud papier. Bij zijn oma in de schuur lagen veel oude dozen van haar winkel en daar vond hij een Bijbel tussen. Leesgierig (met een 's') als hij was begon hij daarin te lezen. Als manneke snapte hij niet alles, de namen waren erg lastig, maar het boeide hem wel. Daar is het eigenlijk wel begonnen. Uiteindelijk is dat natuurlijk goed gekomen zoals we weten. Net als ik kreeg Sjef, toen nog een Sjeffe, attributen om 'misje' te spelen. Dat was in de eerste klas van de lagere school. Pieter had een andere invalshoek. Hij speelde sowieso wel graag van alles en nog wat. Zoals boekhandeltje (inpakken-uitpakken etc); kappertje; maar hij speelde ook net als Sjef ook 'misje'. Hij bouwde daarvoor in zijn jongenskamer thuis een kapel na. Zijn eerste kazuifel bestond uit twee aan elkaar geniete groene gordijnen... Je kunt je voorstellen dat zijn ouders daar



toch hun wenkbrauwen over fronste... Op school waren ze allebei erg geïnteresseerd in geschiedenis, en nu nog steeds. Het leert je heel veel over de mensheid. Sport kun je bij Pieter wel vergeten, dat vindt hij afschuwelijk. Pieter volgt het Elfde Gebod. Gij zult niet sporten. Daarvoor heeft hij zelfs gymjuf Anke in een grijs verleden een keer verteld dat hij niet mee kon doen omdat hij ongesteld was. Daar moest ze zo hard om lachen dat hij onder de gymles uit kwam. Nu is zijn broer tonpraoter dus dat overtuigen is wel een familiedingetje. Sjef was ook niet zo sportief.... zo vertelt hij. Maar dan begint hij te vertellen: voetbal; slagbal; 25 kilometer heen en terug fietsen naar het HBO in Eindhoven, hardlopen en voetballen met medestudenten op Rolduc (priesteropleiding); de Duivelsberg beklimmen (tja.....met een goede engelbewaarder op z'n schouder uiteraard). En ook nu maakt hij tijdens zijn vakantie nog tochten op zijn renfiets. Ook in zijn uitgebreide parochie probeert hij zoveel mogelijk

met de fiets te doen. Dat fietsen is als kind wel eens fout gegaan. Toen Sjef, zoals gebruikelijk, met de fiets voorop lag om vanuit school naar de gymles te gaan wilde hij natuurlijk weten hoever hij voorop lag. Daarvoor moest je natuurlijk omkijken, en laat daar op dat moment nu ineens een geparkeerde Volvo staan.... Gelukkig had alleen zijn fiets een verbogen voorvork. Dus die engelbewaarder hielp hem al vroeg. Het verhaal vertelt overigens niet of die engelbewaarder ook mecanicien was om die voorvork weer recht te krijgen. Wel dat Meester van de Brand Sjef toch af en toe hielp herinneren naar voren te kijken.

Beide kerken (Brigida in Geldrop en Lucia in Mierlo-Hout) zijn monumenten met een lange historie. Beide Eerwaarden vinden dat het mooie van de gebouwen wel uitnodigend is, maar beiden zijn ze het er ook over eens dat, welk gebouw dan ook, dat vol zit het belangrijkste is. Dat spreekt ook uit hun gezamenlijke idee over iets dat ze de lezers mee willen geven. 'Hoe iemand zou moeten geloven ga ik ze niet vertellen, dat mag voor eenieder op zijn of haar eigen manier. Het geloof kan dan bijdragen aan ieders vreugde door ook uitnodigend te zijn'. Ik mag ze inmiddels met hun voornaam noemen en vraag Sjef en Pieter voor een foto. Pieter ziet twee schapen staan in de tuin, en met een gulle lach zegt hij dat ze als herders toch best bij die schapen kunnen gaan staan. De schapen zijn geduldig blijven staan....die zijn van beton.

Pieter en Sjef, echt heel hartelijk bedankt voor dit heerlijke gesprek.

Bron: Thuis in Mierlo februari 2026